

Mijn dino

Tekst: Marjolein Kool
Muziek: Hans Peters jr.

Wij hebben nu een dino thuis. Dat beest is reuze mak.
Zijn staart ligt drie keer rond het huis, zijn kop ligt op het dak.
Ik heb geen hond, geen cavia, geen goudvis en geen poes.
Ik heb alleen mijn dino, ja, mijn Dino is een snoes.

Wie o wie, wie o wie, kent mijn dino niet?
Kom eens langs want je weet niet wat je ziet.
't Is een schat en als huisdier een succes.
Mijn dino-no, o yes!

Hij is vaak in zijn nopjes en dan doet 'ie toch zo lomp.
Dan geeft 'ie mij steeds kopjes en dan val ik telkens om.
Hij nam me in het ootje, ja dat deed 'ie per abuis.
Toen gaf 'ie mij een pootje, moest ik naar het ziekenhuis.

Wie o wie, wie o wie, kent mijn dino niet?
Kom eens langs want je weet niet wat je ziet.
't Is een schat en als huisdier een succes.
Mijn dino-no, o yes!

De vijver, ongelogen, dronk hij per vergissing leeg.
En alle bomen vlogen omdat hij een hoestbui kreeg.
En papa's nieuwe wagen is opeens een beetje plat.
Hij kon het niet verdragen dat mijn dino erop zat.

Wie o wie, wie o wie, kent mijn dino niet?
Kom eens langs want je weet niet wat je ziet.
't Is een schat en als huisdier een succes.
Mijn dino-no, o yes!

Ik wou dat hij mocht blijven, maar mijn pa zei streng: 'Di-no!'
Ik moest naar Artis schrijven voor een lege kooi ofzo.
Daar breng ik nu bezoekjes want ik wil mijn dino zien.
En voer hem dinokoekjes van een kilootje of tien!

Wie o wie, wie o wie, kent mijn dino niet?
Kom eens langs want je weet niet wat je ziet.
't Is een schat en in Artis een succes.
Mijn dino-no, o yes!

